

Vraag het aan Morya



Er is geen tijd te verliezen

“Als je initiatieven durft te nemen en naar iemand toe durft te gaan met een edele gedachte, vanuit de beweging van je hart, wetend dat die ander een broer of een zus is, dan heb je iets moois gedaan. Dan heb je een daad gesteld die jezelf vooruit brengt en zo kan je iemand worden.

Want pas dan krijg je de indruk dat je echt iemand bent. Anders ben je altijd op zoek naar een antwoord op de vragen ‘wie ben ik, wat ben ik, waar kan ik naartoe en wat kan ik doen om mijn leven zinvol te maken?’ Het is geen echt probleem, want je kan op ieder moment van de dag dingen doen die echt zinvol en belangrijk zijn. In die zin krijgt je leven een zeker belang.

Waar je ook bent, je bent met iets belangrijks bezig als je tot bidden komt, als je tot de vrede komt, tot harmonie in je eigen gezin komt en met de grote dingen van het leven bezig durft te zijn. Met liefde bijvoorbeeld, met het overwinnen van bepaalde hindernissen in je leven om je open te maken voor de medemens en je eigen leven.

Er is geen tijd te verliezen. Probeer in je eigen innerlijk te kijken wat je kan doen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 8: ‘De juiste levenshouding’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 300

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


